

Onze kennismaking met de vroedvrouwen was in 2015 toen we in blijde verwachting waren van onze eerste dochter. Ik, als papa, was er rotsvast van overtuigd dat mijn vrouw in het ziekenhuis zou bevallen. Want dat is toch altijd beter, nietwaar? Mijn vrouw kreeg eerder rillingen van het ziekenhuisgebeuren en wilde zo lang mogelijk thuis blijven onder begeleiding van een vroedvrouw. En zo leerden we Nathalie kennen. Ons vertrouwen in Nathalie heeft er mee voor gezorgd dat we van een zekere ziekenhuisbevalling naar een verrassende thuisbevalling zijn gegaan. Ik zeg "verrassend" omdat mijn vrouw de nacht van de bevalling zo op haar gemak was thuis met de goede zorgen van Nathalie en Leentje dat we (ook wel een beetje op snelheid gepakt) ervoor gekozen hebben om voor een thuisbevalling te gaan! Mijn mooiste ervaring ooit. Toen ik 's morgens iedereen belde met het heugelijke nieuws was ik er al van overtuigd dat we voor ons tweede zeker voor een thuisbevalling zouden gaan. Want dat is toch altijd beter, echt waar!

Terwijl ik dit bericht schrijf, geniet ik al van het gezelschap van mijn tweede prachtige dochter. Deze keer ook weer onder begeleiding van Nathalie en Leentje op de wereld gekomen. Alsof het zo moest zijn :-).

Omdat Nathalie zich is gaan specialiseren als lactatiekundige hebben we deze keer ook Rosanne leren kennen. Een perfecte aanvulling en net zoals Leentje en Nathalie een topvroedvrouw die ons elke keer opnieuw met een goed gevoel achterliet.

Dank je voor de goede zorgen, dames!